

Beste allemaal,

Als ik aankom in Gaziantep zie ik bij het vallen van de avond Syrische vluchtelingen rondscharrelen bij de vuilnisbakken op straat. Wie helpt hen?

Namens de SHHS kon ik Ido afgelopen week voor onze partnerorganisatie in Syrië het mooie bedrag van € 10.000,- geven voor de hulp aan de Syrische vluchtelingen. Een druppel op een gloeiende plaat met al die nood? Helemaal niet, zegt Ido, al zou maar 1 mensenleven gered zijn.... en met de hulp uit Nederland zijn er veel levens gered!

Bij terugkomst in Nederland werd mij gevraagd hoe het daar is, hoe houden de mensen het vol, de slachtoffers, de hulpverleners. Wat antwoord ik dan? Ik kan vaak de woorden niet meer vinden. Ido verwoordde het als volgt:

Hou vol mijn vriend, hou vol, niets is onmogelijk!

In deze tijd sterft een rijkwaard de hongerdood,

Samir of Jamil, wat doet zijn naam er nog toe.

Niets is onmogelijk mijn vriend

"onmogelijk" bestaat niet meer.

Zoveel vernietiging.....

Ons land beeft onder de bommen

De menselijkheid is gedood

Zelfs de studieboeken zijn gestolen

Maar ons land blijft mooi.....

"onmogelijk" mijn vriend, bestaat niet meer.

Een grote humanitaire crisis

Ons moederland vermoord

Alsof wij op het toneel van een theater staan waar het rood van het bloed lipstick is geworden.

Hou vol mijn vriend, hou vol:

Niets is onmogelijk!

(vertaling uit het arabisch)

Ido lijkt een adviesbureau te hebben – de telefoon blijft maar gaan. Weet je iemand die kan helpen dekens uit te delen? Kun je een auto (met benzine!) regelen die bij de grens gedropte voedselpakketten naar vergeten dorpen in Syrië kan brengen? Heb je geld voor luiers voor incontinentie oudere mensen die geen droge draad meer aan hun lijf hebben? Waar helpen ze mij aan een kunstbeen? Heb je geld voor ons zodat we meel kunnen kopen voor de bakkerij? Het begint als we wakker worden en als 's-avonds het licht uit is gedaan piept de telefoon nog gewoon door. En in Syrië blijven de bommen vallen, steeds weer nieuwe vluchtelingenstromen veroorzakend.

"Ons" gezondheidscentrum in Kah draait op volle toeren als er weer nieuwe vluchtelingen komen. Ruim 200 patiënten per dag komen er momenteel hulp zoeken. Onze maandelijkse bijdrage is hard nodig. We zijn dan ook erg blij met de Rotaryclub in Enschede die voor uitbouw van het centrum actie gaat voeren.

Ook de ambulancedienst steunt op onze hulp. Voor hen ontvingen we weer een mooie gift van een particuliere stichting. Evenzo voor het revalidatiecentrum in Kilis waarover we vertelden in ons reisverslag. Giften die dankbaar aanvaard worden daar. Het er niet helemaal alleen voor staan is een enorme steun voor de hulpverleners daar.

Bij de Wilde Ganzen is de aanvraag in behandeling voor de bouw en installatie van een keuken voor warme maaltijden voor de school voor weeskinderen.

En voor de vrouwen die met handwerken geld proberen te verdienen kon ik enkele rollen Twents linnen meenemen, voldoende voor hen om een hele tijd voort te kunnen. We zijn benieuwd naar de resultaten.

Op de vernieuwde website valt meer te lezen over de projecten. <http://www.humanitairehulpsyrie.nl>

De tranen die worden vergoten kunnen niet gedroogd worden, wel kan hulp een beetje waardigheid geven aan de mannen, vrouwen en kinderen die dit alles moeten meemaken. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de keuken of aan een van de andere projecten? **Triodos Bank: NL33 TRIO 0781 3627 68**

Namens het bestuur van de Stichting Humanitaire Hulp Syrië
Trui Bolscher

Wilt u de nieuwsbrief doorsturen naar uw contacten? Graag!

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, <mailto:humanitairehulpsyrie@gmail.com>