

Nieuwsbrief 6 Syrie - 9 mrt 2013

Beste allemaal,

Nog steeds kan ik deze brief niet beginnen zoals ik graag zou willen: dat er in Syrië vrede is. Ik blijf hopen dat ik spoedig zal kunnen schrijven dat het geweld is opgehouden en dat er in vrede opgebouwd kan worden. Maar het is nog niet zover. Eergisteren viel nog een groot aantal bommen op de stad Raqqa, ongeveer 80 km ten oosten van de regio waar de hulp van onze stichting naar toe gaat.

Dat wil niet zeggen dat er niets goeds te melden is. Syrië wordt niet vergeten, zo merken wij. Zoveel mensen willen een steentje bijdragen aan de hulp. Geweldig!

Stichting opgericht

De spontane hulpactie voor de mensen die vanuit Aleppo naar noordelijker gelegen dorpen zijn gevlucht, heeft mij inmiddels al 3x naar Turkije gebracht waar vandaan Ido (mijn partner) de bijeengebrachte kleding en een prachtig bedrag aan giften meeneemt naar die dorpen, ter ondersteuning van de allerarmsten daar. Ons werk brengt ook daar de mensen in beweging: begonnen met 2 dorpen, bereikt het daar opererende comité nu al 14 dorpen.

Maar nu het conflict blijft voortduren, de mensen in erbarmelijke toestanden leven, de hulp uit Nederland en de rest van de wereld grotendeels bedoeld is voor de vluchtelingenkampen buiten Syrië, blijft de hulp voor de miljoenen ontheemden binnen Syrië heel hard nodig.

Daarom is 2 weken geleden de stichting: **Stichting Humanitaire Hulp Syrië** opgericht. De stichting De Wilde Ganzen is bereid gevonden deze stichting te ondersteunen, en dat wil zeggen dat zij iedere gift met 55% verhoogt. We zijn daar enorm blij mee!

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: Mimi Jorna (voorzitter), Annemiek Goes (secretaris) en Trui Bolscher (penningmeester). Je kunt meer over de stichting en haar activiteiten te weten komen op haar web-site: www.humanitairehulpsyrie.nl

Uitgangspunt: giften rechtstreeks ten goede laten komen aan de ontheemden binnen Syrië.

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief sturen wij de brochure waarin de grote nood van de Syrische bevolking beschreven staat.

Hulp blijft hard nodig!

Terug naar de situatie in Syrië: de noordelijke regio wordt overstroomd met een nieuwe golf vluchtelingen na alle geweld in Aleppo van de afgelopen weken.

Artsen zonder Grenzen spreekt over een **humanitaire situatie van catastrofale omvang** en een dramatisch tekort aan hulp vooral in de oppositiegebieden (waaronder Aleppo valt) omdat de regering de verdeling van de hulp bepaald. (zie meegestuurd bericht dd 7 mrt 2013). Ik verwijs ook naar de bijgesloten berichtgeving van het Ned. Rode Kruis waarin te lezen staat dat gebieden als Aleppo heel moeilijk bereikbaar zijn voor haar.

Desondanks staan in "onze" regio de ontwikkelingen niet stil: om alle krachten te bundelen heeft het daar opererende comité AL NUR ("het licht") een soort "gemeentelijke " dienst in het leven geroepen die nu 14 dorpen bestrijkt met een inwoneraantal van rond de 35.000 momenteel. Zij houden oog op wie hulp nodig heeft en welke hulp, dragen zorg voor de drinkwatervoorziening, regelen gewonden- en ziekenvervoer, en voeren overleg met hulporganisaties die nu mondjesmaat bereikt kunnen worden.

De financiële situatie van veel mensen wordt steeds nijpender: er blijft hard geld nodig voor brood, voor levensmiddelen, voor melkpoeder, voor dieselolie (tbv de drinkwatervoorziening) en voor het betalen van dokterskosten (incl. vervoerskosten naar Turkije). Bovendien moeten voor de

“nieuwkomers” matrassen en andere eerste levensbehoeften gekocht worden om enigszins te kunnen leven.

Gezondheidscentrum

Voor het gehele gebied is dringend een gezondheidscentrum nodig met - naar Nederlandse begrippen - een huisartsenpost, een consultatiebureau voor kinderen, een vrouwenarts en een tandarts. Misschien weet iemand of ergens (verouderde) apparatuur en ander voor de inrichting noodzakelijk materiaal beschikbaar is / aan te vragen is?

De stichting kan dan zo nodig voor vervoer naar Syrië zorgen – of hoopt daarvoor een sponsor te vinden.

Zomerkleding

De winter is nagenoeg voorbij en gelukkig schijnt de zon regelmatig; nog even en het is 35 – 40 graden. Dat betekent: behoefte aan katoenen kleding en sandalen/slippers. Omdat er geen elektriciteit is kunnen wasmachines en strijkijzers niet gebruikt worden. Ik denk dat lichte trainingspakken / -broeken en dunne wandelkleding (ademend, sneldrogend en zelfstrijkend) heel welkom is naast katoenen hemdjes en hemden. Ook sandalen en slippers zijn nodig, maar die kunnen wellicht beter in Turkije gekocht worden (goede kwaliteit tegen een redelijke prijs). Laat het weten wanneer je geschikte kleding hebt, dan kom ik het afhalen.

Geef

Zoals in de brochure te lezen staat: **GEEF svp – uw gift is nodig!**

Triodos Bank rek. nr. 0781 3627 68

Waarvoor geven?

Levensmiddelen:

De afgelopen maand: Vanwege de exorbitant gestegen prijzen is er € 1.500,- nodig om voedselpakketten te kopen twv € 25,- voor de 50 allerarmste families van gem. 8 personen. Een pakket bevat houdbare levensmiddelen (bulgur, rijst, suiker, thee, bakolie, blikjes vis) en is voldoende voor ongeveer 1 maand als het lukt nog wat groente en brood daarnaast te krijgen. Aan 5 van die 50 families is daarnaast nog geld verstrekt (equivalent van € 50,-) om gedurende 2 maanden brood te kunnen kopen.

Drinkwater

€ 500,- is afgelopen maand gebruikt voor de drinkwatervoorziening: er zijn grote problemen mbt drinkwater in deze regio doordat er al maanden nagenoeg geen elektriciteit is. Er is een oude installatie weer werkend gemaakt die pompt op dieselolie. Het opgepompte water wordt in een grote watertank achter een tractor rondgebracht naar de diverse huizen die zelf geen wateropslag hebben (sommige mensen hebben een, zeer kostbare, watertank op het dak die direct voor zover mogelijk, gevuld wordt zodra er even elektriciteit blijkt te zijn). Op deze wijze wordt water gebracht bij ongeveer 50 gebouwen in 7 dorpen (huizen en scholen waar vluchtelingen wonen). De kosten voor het oppompen en distribueren van water naar deze gebouwen die geen eigen voorziening hebben bedraagt zo'n € 500,- per maand (per tractorrit incl. oppompen ongeveer € 30,-). Daarmee zijn ongeveer 700 mensen voorzien van drinkwater.

Geef svp, uw gift is nodig!

Daarom vragen wij ook, zo mogelijk, deze Nieuwsbrief en de brochure verder te verspreiden: wij willen de mailinglijst graag uitbreiden want als we allemaal een druppel geven ontstaat er toch een mooi stroompje!

(Stuur een e-mail als je een stapeltje brochures wilt voor verspreiding; ik stuur ze per ommegaande op.)

Dat de vrede spoedig mag komen,
Met hartelijke groet!

Trui Bolscher, namens de Stichting Humanitaire Hulp Syrie

NB: Het is ook mogelijk je aan te melden als donateur van de stichting voor max.1 jaar middels een periodieke bijdrage. De stichting kan haar beleid dan bouwen op de continuïteit van de hulp.

Aanmelding per e-mail: humanitairehulpsyrie@gmail.com