

Uit Nieuwsbrief 3 - 12 november 2012

Beste allemaal,

.....
De winter is op komst – in het noorden van Syrie kan het dan erg koud zijn.
We hebben een grote hoeveelheid dekens kunnen kopen, levensmiddelen en kindervoeding van jullie giften waarvoor nogmaals heel veel dank!
Maar ook is warme kleding en schoeisel hard nodig.
Misschien hebben jullie nog goede, makkelijk-wasbare winterkleding in de kast die niet meer gebruikt wordt voor peuters, kleuters en oudere kinderen: fleece-truien, jasjes, schoenen etc.? Als je ze over hebt, laat het dan even weten.

Inmiddels is er in de regio, ten noord-oosten van Al Bab, mondjesmaat een klein beetje hulp van Turkse hulporganisaties, maar veel te weinig gezien het grote aantal ontheemden dat daar verblijft. De UN heeft begroot dat tegen het eind van het jaar 4 miljoen (!) mensen in Syrie dringend hulp nodig hebben. Er worden er amper 1.5 miljoen bereikt nu.
Het Internationale Rode Kruis in Geneve heeft op 8 november laten weten dat de situatie snel verslechterd en dat zij het niet meer aankunnen!
Artsen Zonder Grenzen heeft nu – illegaal, want niet toegestaan door de Syrische regering – 4 ziekenhuisjes in Syrie.
Daarnaast zijn er buiten Syrie nog ruim 400.000 vluchtelingen. Westerse hulporganisaties doen daar het nodige.

Ik schreef al eerder over de moeilijke woonomstandigheden in de noordelijke regio. Sommige uit Aleppo gevluchte families zijn zo slecht gehuisvest (zonder enige mogelijkheid van verwarming en zonder sanitaire voorzieningen) dat zij zelfs terug willen gaan naar Aleppo, ongeacht of en hoe zij hun huis zullen aantreffen: ...of je nu hier sterft of daar.....!
Het uithoudingsvermogen van de mensen raakt op: in erbarmelijke levensomstandigheden en met een hoofd vol vreselijke gebeurtenissen, wekenlang dagelijks diverse malen de angst voor de bommenwerpers voelen die overvliegen, haalt iedereen onderuit.
De conferentie in Doha die de afgelopen dagen werd gehouden is weer een strohalm.

We blijven vertrouwen op spoedige verbetering van de situatie en vrede.
Ik hoop dat wij hier in ons “onrustige” Nederland die vrede in ieder geval mogen genieten en waarderen.
Hartelijke groeten,