

NIEUWSBRIEF 13 - mei 2014 – St. Humanitaire Hulp Syrië

Galgenhumor?

Beste lezer / lezeres

Syriërs zijn humoristisch van aard, ze houden erg van karikaturen met een speelse politieke inslag. Het is hun manier van vrijheid beleven. In deze dagen is die humor wel erg zwart gekleurd. Tijdens mijn reis eind april hoorde ik het volgende verhaal:

Een kasteelheer heeft een achterkamertje van zijn grote burcht verhuurd aan een arme familie. De familie dijt wat uit in de tijd en omdat de gigantische burcht voor een groot deel ongebruikt is – de kasteelheer verblijft meestal elders – vraagt de familie of er nog een klein kamertje extra gehuurd mag worden. De kasteelheer beantwoordt die vraag met een opdracht aan zijn knechten: Breng 1 koe, 5 schapen en 10 kippen uit mijn stallen onder in de verhuurde kamer bij de familie. En zo geschiedt. Enkele maanden later krijgen de knechten opdracht voor een feestmaal en moeten daarvoor de koe, de schapen en de kippen die bij de familie verblijven, slachten. Na het feest roept de kasteelheer de familie bij zich en vraagt of het al beter gaat.....en nederig dankt de familie de kasteelheer omdat ze het nu een stuk beter hebben en erg blij zijn met die ene kamer zonder de koe, de schapen en de kippen. Eind goed, al goed!

De berichtjes in de krant worden kleiner maar de aanvallen op Aleppo en elders worden niet minder: een luchtaanval op een groentemarkt: 29 doden - de aanblik van de zwart verbrande lichamen van mannen, vrouwen en kinderen zullen de omstanders die eerste hulp boden de rest van hun leven op hun netvlies houden; een chloorgasaanval op kinderen - kronkelend happen ze naar adem. Maar ook gewone dingen worden buitengewoon: hoelang is het geleden dat er nog een boek werd gelezen? Ido (mijn partner) droomt ervan een kleine bibliotheek naar het dorp te brengen..... En altijd weer de vraag: hebben we vandaag genoeg te eten? Zal ik geld kunnen vinden om wat melkpoeder voor mijn kinderen te kopen? Wanneer gaat het regenen – de droogte duurt nu zolang dat er niet veel te oogsten valt. Wanneer zou er eventjes elektriciteit zijn om snel wat drinkwater op te pompen? Aan 's-avonds in het donker zitten is iedereen nu wel gewend, alhoewel: oorlog went nooit.

Ik vraag wat het ergste is. De antwoorden klinken bijna alledaags: als de avond valt en iemand van de familie is nog niet thuis, of: als de weg niet vrij is om het lichaam van een 40 km verderop overleden familielid op te kunnen halen, of: een ernstig zieke is naar een ziekenhuis in Turkije gebracht – hoe en waar kunnen we hem/haar vinden? Turkije is groot: welk ziekenhuis in welke plaats? En hoe komen we daar?

En toch gaat het leven door: gelukkig is er een arts gevonden voor een noodzakelijke keizersnede in een armzalig veldhospitaalje 80 km verderop – en gelukkig wordt de baby gezond en nog onwetend van de omstandigheden geboren. Zijn toekomst?

De afgelopen keer nam ik weinig mee. Door de aanwezigheid van extremistische groeperingen is het steeds lastiger goederen over de grens te brengen. Gelukkig worden hulptransporten van grotere hulporganisatie's meestal wel toegelaten, zij het soms slechts tot aan de grensovergang. Vandaar moet de ontvangende partij zelf voor transport zorgen met alle kosten en gevaren van dien. Gisteren ontving onze regio 75 ton voedselhulp – verdeling daarvan door de hele regio kost rond \$ 1.700,-. Enkele weken terug waren melkpoeder, tenten, matrassen en kleding beschikbaar: kosten van de verdeling \$ 1.500,-. Die kosten kunnen gelukkig betaald worden van de gelden uit Nederland – was dat geld er niet, dan zouden de goederen niet geleverd worden. Zo belangrijk zijn uw giften! Ik schreef eerder al dat er nooit voldoende hulp doorkomt waardoor veel mensen klagen over de tekorten. Dat levert enorm veel stress op voor de hulpverleners. Een hulpgroep ten noorden van "onze" regio heeft het werk daardoor niet vol kunnen houden en nu moet ook dat gebied bediend worden door "onze" groep. Dat betekent nu voor hen: 35 dorpen met ongeveer 150.000 inwoners/vluchtelingen.

Ook de scholen in dat noordelijke gebied willen graag meedoen met ons scholenproject dat goed loopt. De leerkrachten zijn heel enthousiast bezig. Met vereende krachten proberen ze deze moeilijke en uitzichtloze omstandigheden vol te houden en er iets van te maken voor de kinderen. De vorige

reis kon ik voldoende geld meenemen om dit schooljaar en de zomercursussen te dekken. En er komt voortdurend wat binnen van alle donateurs zodat we al weer een mooi potje hebben voor de kosten voor het volgende schooljaar en ook noodzakelijke reparaties kunnen aanpakken. En om ook wat andere scholen te helpen. Stand per heden: € 6.400,- excl. premie Wilde Ganzen. Dat is geweldig. Hartelijk dank!

Deze dagen zijn de Wereldoorlogen I en II veel in onze gedachten, we horen de verhalen over oorlog die in een kind blijft zitten en die dus het hele leven voortduurt. We hopen een klein beetje bij te dragen aan de opvang van nu in Syrië zo getraumatiseerde kinderen, met het verstrekken van een speciaal lesprogramma dat ontwikkeld is door War Child Nederland. We zullen daar een aantal boekjes van laten drukken (in het Arabisch) die ik de volgende reis kan meenemen voor de leerkrachten. We willen ook onderzoeken of we iets kunnen doen voor de vrouwen in de vorm van handwerk materiaal, zodat zij iets kunnen maken om te verkopen (in Turkije?) en daarmee het zo broodnodige geld kunnen verdienen.

De oorlog is haar 4-de jaar ingegaan. De mensen hebben heimwee, heimwee naar de stad: is die er nog wel? – heimwee naar hun huis: staat dat er nog wel? - heimwee naar veiligheid en vrede: wanneer?

Over de impact van de oorlog staan enkele artikelen op de website: www.humanitairehulpsyrie.nl

* "Alleen God is met ons" een verslag van de omstandigheden waaronder Syrische vluchtelingen in Turkije leven, door Lama Fakih – mrt 2014

* "Barrel Bombs op Aleppo" zie ook het kaartje daarbij! Human Rights Watch rapport mrt 2014

* "Children of the Syria Conflict" – video van World Vision mrt 2014 (2 minuten)

* Zie ook de rapportages gemaakt door UNICEF www.unicef.org/syria

We blijven hopen op vrede!

Blijf Syrië steunen! Triodosbank NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv St. Humanitaire Hulp Syrie, Enschede

Namens het bestuur van de Stichting Humanitaire Hulp Syrië
Trui Bolscher