

Uit Nieuwsbrief 1

Beste allemaal,

Een humanitaire tragedie in Syrië: Het voortdurende geweld, de dagelijkse bombardementen, de enorme vernietiging van steden en dorpen tengevolge van de oorlog in Syrië (in maart 2011 begonnen met vreedzame protesten van burgers tegen hun regering) heeft, naast de inmiddels al 80.000 doden en heel veel vermisten, een enorme stroom vluchtelingen op gang gebracht.



Bijna 1 miljoen vluchtelingen zijn opgenomen in de kampen in omliggende landen. Binnen Syrië zijn zo'n 4 miljoen mensen op de vlucht, op zoek naar een dak boven het hoofd, een plek waar het misschien iets veiliger is. Deze 4 miljoen mensen voelen zich door de wereld in de steek gelaten. Wie helpt hen?

Wat is nu nodig?

De economie is ingestort. De prijzen zijn exorbitant gestegen. Er is grote behoefte aan brood, levensmiddelen, melkpoeder voor kinderen, en vanwege het al maanden ontbreken van elektriciteit: dieselolie en benzine, voor drinkwaterpompen en voor vervoer van zieken en gewonden.

Regio Aleppo

Ook de grootste stad van het land, Aleppo – een stad van ruim 3 miljoen inwoners, in het noorden van Syrië – is zwaar getroffen, hele wijken zijn weggevaagd. Een groot deel van de inwoners is gevlucht, onder meer naar dorpen ten noord-oosten van de stad. In die regio, tussen Al Bab en Ar-Rai, heeft de Stichting contacten en helpt rechtstreeks, waardoor zij zeker weet dat haar hulp de mensen bereikt waar ze voor bedoeld is.



Levensomstandigheden

De dorpen in die regio zijn meer dan overbevolkt, de huizen propvol met mensen: ouders, grootouders, kinderen, neven en nichten, wonen bij elkaar in. Nagenoeg niemand heeft meer inkomsten. Mensen leven van hun spaargeld, verkopen hun gouden sieraden, hun bedden en vloerkleden etc. Al maandenlang is er nagenoeg geen elektriciteit. Gekookt wordt op petroleum en warmte wordt gezocht met hout, sommigen verzamelen afval om te verbranden. Gekookt wordt op petroleum en warmte wordt gezocht met hout, sommigen

Eerste hulp wintermaanden

In dit gebied zijn de allerarmsten de afgelopen wintermaanden geholpen; zo is gezorgd voor 700 dekens, 100 paar schoenen en laarzen, 200 kg. winterkleding, maar vooral ook geld voor brood, voor voedselpakketten, en voor melkpoeder voor kleuters. De groep allerarmsten stijgt heel snel en *continuïteit van de hulp* is heel hard nodig! We hebben gemerkt dat ook hoop en troost meekomt met de hulp: "we zijn nog niet vergeten, er wordt aan ons gedacht."

Medische nood

Dagelijks sterven veel burgers of raken zwaar gewond: mensen die in de rij staan bij de bakker of gewoon thuis zitten. Kinderen verliezen armen, benen en raken ernstig getraumatiseerd door wat ze zien en horen. Ook komen er steeds meer verhalen los over de brute verkrachtingen van vrouwen. Er is veel hulp nodig op medisch gebied: meer dan de helft van de ziekenhuizen kan niet meer functioneren omdat ze vernietigd zijn. Artsen zijn vermoord of gevlucht of werken op geheime plaatsen. Artsen zonder Grenzen heeft illegaal 3 ziekenhuisjes in het noorden van Syrië. Door de slechte drinkwatervoorziening steken besmettelijke ziektes weer de kop op: in Aleppo is hepatitis A geconstateerd en leishmaniasis (een vorm van lepra). Bij de Eufraat heerst typhus.